

Drugsputje van Europa

Nederland is kampioen gedogen in de Europese Unie. Onze opstelling bij de softdrugs maakt dat we in de EU het putje zijn geworden, waar illegale drugsfabriekjes welig tieren. Ook de provincie Brabant blijkt favoriet bij de drugsindustrie. Er wordt veel geld verdiend. Steden als Tilburg fungeren als spons; zij kennen een florissante onderwereld. Onlangs hebben de burgemeesters van de grote steden om extra politie gevraagd om het drugscircuit meer geld te kunnen afpakken. De investeringen in politie en justitie verdienen zich dubbel en dwars terug, zo stelt de Tilburgse burgemeester Nordanus. De politie doet haar best. Maar het blijft dweilen met de kraan open. Moeten we dit gewoon gaan vinden?

Al diverse keren heeft Brabant aan de bel getrokken. Regelmatig wordt er in het buitengebied afval uit de drugslabs gestort. Een ernstige bedreiging van het grondwater. Maar ook in de grote steden worden grote hoeveelheden drugstroep in het riool geloosd. Ik heb samen met mijn Limburgse collega Lenaers de Europese Commissie om actie gevraagd. Immers Brussel stelt de eisen voor het grondwater op. Over de doorwerking van de reststoffen uit de drugs is nog te weinig bekend. Net voor de zomer heeft de Europese Commissie ons geantwoord, dat er een Europees onderzoek wordt gestart naar de effecten van deze stoffen.

Ook hebben we verzocht om betere samenwerking tussen de EU-landen. Want waar komen de grondstoffen vandaan? Waar wordt de benodigde inboedel van de xtc-labs gemaakt? Een probleem is dat bezit van de chemische grondstoffen op zich niet strafbaar is, het maken van drugs wel. De xtc-labs verplaatsen zich vaak en zijn al na korte tijd lucratief.

Het wordt tijd dat burgers zich meer gaan roeren. Allereerst in Den Haag. Ik heb mij, in samenspraak met mijn partijgenoten in Provinciale Staten, al langere tijd verzet tegen het softe drugsbeleid. Het beste aantal koffieshops is nul koffieshops, zo is onze stelling. Ik weet dat een politieke meerderheid in Den Haag het huidige beleid ondersteunt. Hoe lang nog? Daarbij komt dat andere EU-landen Nederland de schuld geven, omdat er slap wordt opgetreden. Nederland heeft een probleem, dat men in hoge mate aan zichzelf te wijten heeft, zo oordeelt men in Brussel. Eigen schuld, dikke bult.

Daarom organiseren we op zaterdag 10 oktober in Baarle Nassau een publieke debat bijeenkomst 'Drugs kennen geen grenzen'. Dit keer ook met Vlaamse vertegenwoordigers. België staat er heel anders in: België kent een keihard beleid. In Antwerpen krijg je een forse boete, als je met softdrugs loopt. Geen wonder dat de grensregio's in Nederland de dupe worden van het gebrek aan eenheid tussen de lidstaten. Burgemeesters van grensgemeenten, Kamerleden, Europarlementariërs, politie en hulpverleners komen aan bod. Maar ook de 'Moedige Moeders' laten op 10 oktober van zich horen. Dit is een zelforganisatie van ouders, die de ellende van het drugsgebruik van hun kinderen van dichtbij hebben meegemaakt. Zij laten in woord en geschrift zien, wat drugsgebruik kapot maakt in het leven van jonge mensen en de betrokken gezinnen. Zij protesteren tegen de slappe houding van Nederland en treden hiermee in de publiciteit.

Er worden al stappen in de goede richting gezet. Zo hebben de drie zuidelijke provincies geld vrijgemaakt voor een gezamenlijke aanpak. Hierbij wordt alle informatie over de drugscriminelen verzameld en wordt gezorgd voor een grotere slagkracht. Want tot voor kort was het zomaar

mogelijk, dat een drugs crimineel die zijn bedrijfsvergunning in Nederland verliest, er in België weer een krijgt.

Zaterdag 10 oktober kunt u meepraten. Wilt u er bij zijn en met mij in gesprek gaan? Ga dan naar mijn website www.lambertvannistelrooij.nl.

Ik dank u wel.

Lambert van Nistelrooij

Lid Europees Parlement CDA